

## Heupen los

Wie  
Ria en Leen

Wat  
Salsales

'Ik heb altijd veel gedanst, vooral toen ik op Curaçao woonde,' vertelt Ria. 'Van die muziek word je gewoon vrolijk!' 'Heb jij op Curaçao gewoond? Zo hoor je nog eens wat! Wij dansen samen en dan praat je niet zo veel,' zegt Leen. 'Al is er wel altijd ruimte voor humor op de dansvloer.'

Ria is een geboren Utrechtse. Ze woont tegenwoordig in Bilthoven, maar voor de danslessen reist ze graag naar haar geboortestad. Voor Leen is de salsales dichter bij huis. Elke dinsdagavond ontmoeten ze elkaar in de Theaterzaal. Want daar wordt de salsa gedanst!

'Iemand zei eens dat ik nooit moest gaan dansen omdat ik het niet kon. Daarom ben ik het juist gaan doen,' gaat Leen verder. En nu danst hij hier al zeker tien jaar. 'Vanwege de ontspannen sfeer in de les van Peter Vlug, onze salsaleraar.'

'We dansen de Cubaanse salsa. Neem de Ruedo de casino,' gaat Ria verder. 'Het gezelschap danst in een kring en wisselt daarbij van partner. Die beweging heet "dame". Dat is als de heer zijn dame een duwtje geeft en daarbij de stap maakt naar de volgende danspartner,' legt ze uit. Zoveel is duidelijk: dit is de groep voor gevorderden.

Op maandag is er salsales voor beginners, op dinsdag voor gevorderden. Zie:

[www.salsadansschoolcorason.nl](http://www.salsadansschoolcorason.nl)



Cubaanse salsa  
dans je samen